

OP ZOEK NAAR DE GRENS

januari 2014

Aan de kinderen van groep 7/8 van de basisscholen in Hunsel, Ittervoort, Kessenich, Neeritter en Thorn



Jullie kennen allemaal verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 vielen de Duitsers, onder leiding van Adolf Hitler, Nederland en België binnen. Onze soldaten deden verschrikkelijk goed hun best, maar tegen het sterke leger van Hitler waren ze niet opgewassen. De Duitsers werden de baas in ons land. Er volgden vijf moeilijke, maar ook spannende jaren.

Wij willen nu graag eens vertellen wat er tijdens die oorlog in jullie dorpen, in jullie eigen omgeving gebeurde. Waren de mensen het eens met de Duitsers, of probeerden zij de Duitsers juist tegen te werken? Welke bijzondere dingen gebeurden er in onze kleine dorpen? Wat beleefden de kinderen van toen?

De grens met België, vlak in de buurt, speelde een belangrijke rol in de oorlog. Veel mensen smokkelden. Boter bijvoorbeeld was in België heel duur, dus werd Nederlandse boter de grens overgesmokkeld en verkocht in België. De bewoners van de grensdorpen kenden alle kleine paadjes in de buurt van de grens, en dat waren er tientallen... In de oorlog werd niet alleen boter, vlees of tabak de grens overgesmokkeld, maar ook mensen. Mensen die in Nederland werden vervolgd.

Wij hebben gepraat met mensen die het zelf hebben meegemaakt, en hebben gelezen wat mensen over hun leven in de oorlog hebben opgeschreven. We hebben een boekje voor jullie gemaakt, waarin je het verhaal van Harrie kunt lezen, een jongen die leefde in de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is echt gebeurd. In het boekje vind je ook informatieblokjes, waarin je meer te weten komt. Als je het boekje hebt gelezen, kun je aan de slag met de opdrachten.

Veel succes.

